

Zondag 28 april 2024



Het thema van de dienst en in het bijzonder de preek is "*Wie maakt me los?*". Door de Bijbel heen is het woord 'redding' een centraal begrip. God is een God die mens redt. De vraag die daar dan natuurlijk alleen bij hoort is: waarvan? En ervaren wij dat in deze tijd en in ons leven nog steeds zo? Dat we gered moeten worden, of redden we het zelf wel? Genoeg stof tot nadenken...

voorganger: ds. G.A. Wolfert, Zuidland
organist: dhr. Ron van Halen

Woord van welkom door dienstdoende ouderling

Aanvangslied: **33: 2 en 8**

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Verootmoedigingsgebed

Woorden als richtlijn voor het leven: **1 Petrus 4:7-11**

Zingen: **719: 1, 4 en 5**

Gebed bij de opening van de Bijbel

1^e lezing uit de Bijbel: **Lukas 8: 26-31**

Zingen: **130: 1**

2^e lezing: **Lukas 8: 32-39**

Zingen: **130: 3**

Verkondiging: *“Wie maakt me los?”*

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **91a: 1, 2 en 3**

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

De eerste collecte is bestemd voor **‘Floating Doctors’**
Medisch vrijwilligers in het buitenland.

‘Floating Doctors’ is een non-profit organisatie, bestaande uit artsen, tandartsen, verpleegkundigen en vrijwilligers, die gratis medische zorg verleent aan mensen die wonen in geïsoleerde gebieden. Deze mensen wonen zo afgelegen dat ze geen toegang hebben tot goede en bereikbare gezondheidszorg.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

Slotlied: **426 (3X, NL)**

Zegen

Zingen: **lied 708: 1, 6**



Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan als opkikkertje naar Anna Koorneef, Weyerland 93 en een verjaardag bloemetje naar Klasien Gerth, Hoogvlietlaan 14g voor haar 85^e verjaardag.

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*

Actie voedselbank

De boodschappen stromen binnen!

Heeft u het boodschappenlijstje nog niet in uw boodschappentas, dan kunt u na de dienst een lijstje van de tafel in de hal meenemen.

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de leden van de diaconie.

Hemelvaartsdag, dauwtrappen en ontbijt.

We verzamelen om 6.45 uur bij de parkeerplaats van Natuurmonumenten bij het Kreekpad. Het ontbijt start rond 8.45 uur. Als u meedoet met de wandeling en/of het ontbijt, wilt u zich dan opgeven. Inschrijfformulieren liggen in de hal van de kerk. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is er een collecte voor Old Tafo tijdens de kerkdienst.

