

Zondag 13 januari 2019



Vandaag is het de 1e zondag na Epifanie, Epifanie betekent verschijning, in deze weken gedenken we de verschijning van de heer, Jezus die laat zien waar Hij voor staat. Op deze zondag wordt het verhaal gelezen dat Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper, voor ons heel toepasselijk, zo net in het nieuwe jaar, wij zullen dan ook onze gedachten laten gaan over opnieuw beginnen.

Voorganger: mw. M.B. Keijzerwaard, Oudendoorn
organist: dhr. Rob Oosterlee
koster: dhr. Corand van Strien

Er is vandaag Welkomkidzviering, verzorgd door Jacqueline Havelaar, de kinderen gaan gelijk naar de Til en komen voor de zegen terug. Veel plezier!!!!

Woord van welkom

Aanvangslied: **65 vs 1 en 2**

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Gebed om ontferming

Loflied: **869 vs 1,2,3**

Gebed voor de opening van de Bijbel

1^e lezing uit de Bijbel: **Jesaja 42 vs 1 t/m 7**

Zingen: **lied 723 vs 1 en 2**

2^e lezing: **Marcus 1 vs 1 t/m 11**

Zingen: **lied 526 vs 1 en 2**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **lied 825 vs 1,8,9**

De eerste collecte is bestemd voor **solidariteitskas**.

De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied en/of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

Dank- en voorbeden

Slotlied: **Evang. Liedb. 413 vs 1,2,4**

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

De kinderen komen terug uit de Welkomkidzviering

Zegen



Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan met een blijk van medeleven naar de fam. Muizer-Eppink, Hoogvlietlaan 14g.

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. Voor de kinderen is er een glaasje limonade. De dames met de kaarten staan voor u klaar. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*

Filmavond

We vervolgen nog even de films over de deugden de komende drie woensdagavonden. De komende woensdag, 16 januari is er een film over de deugd 'verstandigheid'. Een Indiase film over twee mensen die een verstandige keus moeten maken. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in de koffiezaal van de Welkomkerk.

Maaltijden

Ook in het nieuwe jaar kunt u weer genieten van een lekkere maaltijd! Op 1 februari vanaf 17.30 uur bent u welkom om te genieten van winterse soepen! De deuren van de Welkomkerk staan weer open om u te ontmoeten! De intekenlijsten liggen in de hal van de kerk.

