

Zondag 14 november 2021

Heilig Avondmaal



We horen vandaag uit de Bijbel de teksten voor deze zondag volgens het Oecumenisch Leesrooster: de alternatieve lezing uit het Evangelie van Johannes. We lezen uit de Bijbelvertaling NBV21.

Over deze woorden van Jezus heb ik in de bijna 40 jaar dat ik nu voorga nog nooit gepreikt. Maar wat zijn dit spannende woorden! Alsof Jezus de kern aanraakt van wie Hij is en wil zijn. En in één adem benoemt Hij wie wij als mens dan zijn.

In deze viering delen we het Brood des levens en de Wijn van het Koninkrijk.

We zingen uit het Liedboek. Alleen het slotlied is uit een andere bundel.

Een goede en inspirerende viering gewenst!

voorganger: ds. J.C. Donner, den Haag

organist: dhr. Ron van Halen

Woord van welkom

Aanvangslied: **107: 1 en 2**

Stil gebed

Bemoediging en begroeting – in samenspraak:

- v. Van God is de aarde
- g. de wereld en al haar bewoners.**
- v. Zie, hoe goed en kostbaar is het
- g. als mensen in eendracht samenkomen.**
- v. Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
- g. gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.**
- v. Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,
- g. zouden deze stenen gaan roepen.**
- v. Heer, open Gij onze lippen
- g. en onze mond zal uw lof verkondigen**
- v. Zo is er genade met u en vrede,
van God de Vader boven ons,
van Jezus de Zoon naast ons
en van de heilige Geest in ons.

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Kyriëgebed, besloten met gezongen: Kyrië eleison **Lied 301 k**

Glorialied: **68:7**

Gebed voor de opening van de Bijbel

1^e Schriftlezing: **Spreuken 3, 13 t/m 20**

Zingen: **lied 848**

Evangelielezing: **Johannes 10, 31 t/m 42**

Zingen: **lied 339a**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Geloofsbelijdenis (uit de Iona-gemeenschap)

- v. Wij geloven in God
- g. die ouder is dan eeuwigheid**
- v. en jonger dan onze volgende ademhaling;
- g. die alle beschrijving te boven gaat**
- v. maar die elk van ons bij name kent;
- g. die geloof wekt,**
- v. maar zich niet in godsdienst laat opsluiten.
- g. Wij geloven in Jezus Christus**
- vlees van ons vlees, been van ons gebeente.**
- v. Hij werd mens
- om ieder menselijk leven waardigheid te geven.
- g. Hij raakte aan de onaanraakbaren,**
- Hij had de ongeliefden lief,**
- Hij vergaf de onvergeeflijken.**
- v. en verdroeg laster, vervolging en dood
- opdat door lijdende liefde
- Gods Koninkrijk op aarde kon komen.
- g. Hij stond op uit het graf als levend bewijs**
- dat wat in geloof is neergelegd**
- tot glorie zal komen.**
- v. Hij steeg ten hemel
- om ten allen tijde present te kunnen zijn
- voor alle mensen.
- g. Wij geloven in de heilige Geest,**
- v. die ons tot waarheid en vrijheid brengt,
- g. die goede gaven geeft aan al Gods kinderen,**
- die onderzoek inspireert, gebed mogelijk maakt,**
- v. en wil dat menselijke economie en politiek
- voorop stellen wat rechtvaardigheid is:

- g. zorg voor de aarde en de genezing van de volken.
het verlangen van onze ziel,
de belofte van zoveel goeds in petto
voor wie de Heer liefhebben.
Amen.**

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

Viering van de Tafel van de Heer

Zingen: **lied 400: 1, 4 en 5**

Nodiging tot het levend brood en de ware wijnstok

De tafel van brood en wijn wordt nu klaar gezet.
Het is de tafel van gezelschap met Jezus
en met allen die hem liefhebben.
Het is de tafel van delen met de armen van de wereld,
met wie Jezus zich vereenzelvigde.
Het is de tafel van gemeenschap met de aarde,
waarin Jezus vleesgeworden is.

Kom dan naar deze tafel,
u die veel geloof hebt
en u die meer daarvan zou willen;
u die hier al vaak geweest bent,
en u die hier lang niet was;
u die probeerde Jezus te volgen
en u die daar niet in slaagde.
Kom.
Het is Christus die ons uitnodigt
om hem hier te ontmoeten.

Tafelgebed

- v. Die met ons deelt het brood als onder vrienden:
- g. gezegend uw naam!**
- v. Die ons voedt met het licht van de liefde:
- g. gezegend uw naam!**
- v. Die ons verzadigt met het visioen van uw vrede:
- g. gezegend uw naam!**

Tafelgebed (voorganger)

Als een vriend van mensen hebben wij God leren kennen.....

.....Een wereld waarin U alles in allen bent.

Gezamenlijk Onze Vader

Vredegroet: ingeleid - We zingen elkaar **lied 421** toe
“Vrede voor jou”

Delen van brood en wijn

Laten wij met elkaar het brood delen en de vrucht van de
wijnstok smaken,
want zo gedenken we Jezus, die zijn leven deelde met zo
velen.

Op weg naar het rijk van vrede is hij zo in ons midden.

Neem, eet en proef, hoe God goed is.

Dankgebed

(Huub Oosterhuis)

Moge het delen van dit brood en deze beker ons hart
versterken,
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld,
waar brood en recht en waardigheid
en liefde is voor al wat leeft.

Slotlied: “**Ga maar gerust**” uit Liefste Lied van Overzee

1 Ga maar gerust, want ik zal met je mee- gaan.
Ik ben je ba- ken, ook in die-pe nacht.
Ik ben de stem, die steeds in jou zal op-staan.
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht, dat voor je voeten uit- gaat.
Ik ben de wind, waardoor je a- dem- haalt.

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in ie ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zegen, afgesloten met 3 x amen

Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan met een felicitatie naar de fam. Noordermeer-Braber, Blindeweg 6a, die morgen hun 55-jarig huwelijksjubileum hopen te vieren.

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. Voor de kinderen is er een glaasje limonade. De dames met de kaarten staan voor u klaar. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*

Helpt u mee?

De eerste collecte is bestemd voor **The Bridge**

The Bridge is een zeemanshuis in Oostvoorne. Zeevarenden van over de hele wereld komen tijdens hun korte verlof even aan in een rustige omgeving, waar tijd is voor een praatje of om te gaan wandelen of te winkelen. Ze worden opgehaald van hun schip en krijgen de mogelijkheid om met hun dierbaren thuis te praten. Steunt u dit mooie werk.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

De bankrekeningnummers staan in Binding en op de website.

Uitnodiging

De beide kerkenraden van de Dorpskerk en de Welkomkerk nodigen u van harte uit deel te nemen aan een gespreksavond onder leiding van ds. William Quak en ds. Peterjan van der Wal. Deze avond is bedoeld om elkaar te ontmoeten en daardoor beter te leren kennen. Aan de hand van een gelijkenis willen we met elkaar in gesprek komen over ons persoonlijke geloof.

De avond vindt plaats op woensdag 24 november 2021 in de Welkomkerk. Inloop met koffie om 19.30 uur, aanvang 20 uur.

U kunt zich aanmelden bij onze scriba, dhr. H.M. Luijendijk, telefoon 0181-401915, email: scribaat@welkomkerk-rockanje.nl. We houden rekening met de dan geldende coronamaatregelen.

