

Zondag 21 november 2021

*Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Gedenken van de gestorvenen*



Vincent van Gogh

voorganger: ds. J.M. Wilschut
organist: dhr. Ron van Halen

Woord van welkom

Aanvangslied: **Psalm 23**, vertaling: J. Schulte Nordholt,
melodie: lied 23 c

Mijn herder is de Heer in wie
ik alles heb en ben;
in groene weiden leidt Hij mij
aan stille wateren.

Al ga ik door het dal des doods
ik vrees geen kwaad want Gij
zijt altijd bij mij en uw stok,
uw staf vertroosten mij.

In goedheid en in liefde word
ik levenslang geleid
en wonen zal ik in Gods huis
tot in de eeuwigheid.

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Smeekebed

Loflied: **90a, 1.3.4 & 6**

Gebed voor de opening van de Bijbel

Lezing uit het Aloude Testament:
Prediker 3, 14-15 NBG 1951

Lezing uit het Nieuwe Testament: **Johannes 11, 1-5 20-27 33-44
NBG 1951**

Zingen: **lied 513**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **Zij raken niet vergeten**....tekst ds. W. Barnard
melodie: lied 968

Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan
tot U, want in Uw heden bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd in Uw gedachtenis
tot die dag aan zal breken waarop het wachten is.

Wij noemen God hun namen, zingend met onze stem
want wij zijn altijd samen, hun leven leeft bij Hem
die roept een lichte morgen uit grondeloze nacht
zo zijn ook wij geborgen, er wordt op ons gewacht.

Gedenken van de gestorvenen

We noemen de namen van onze gemeenteleden die het afgelopen
kerkelijk jaar zijn gestorven en ontsteken aan de paaskaars een licht
voor hen.

Wilhelmina Jacoba van Marion-van Putten

Mavis Michelet Hueting-Vink

Jakob Langendoen

Katharina Hoogenboom-van Vliet

Suzanna Helena Maria van Gulp-van den
Bos

Catharina Cornelia Geertruida van Galen -
van Maastricht

Cato van Esch-Kruit

Gerrit Wijn

Heijman Hoogenboom

Willem Jacob Langendoen



We ontsteken aan de paaskaars een licht voor diegenen die in ons hart en onze gedachten zijn

Zingen: **Onze namen....** Tekst ds. H. Mudde, melodie: lied 913

Onze namen staan geschreven in de holte van Uw hand
als een teken dat ons leven in U , Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte: een volkomen nieuw bestaan.

Laat ons in de stilte groeien totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien op Uw goddelijk gezag.
dan gebeurt wat wij nu dromen: dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen, aangezicht tot aangezicht.

Gebeden

Slotlied: **753**

Zegen



Ga maar op weg

Ga maar op weg in het licht van de morgen

De weg is lang en het pad onbekend

Er is nog heel veel van de toekomst verborgen

Maar blijf niet wachten, gebruik je talent

Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen

Zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht

Is Gods bescherming om jou op te vangen

Als je onverwachts valt uit de lucht

Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren

Vertrouw op God, die de reis met je gaat

Kies je een weg die je eens zult betreuren,

Keer dan maar om, het is echt nooit te laat

Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar mevrouw M. van Wamelen-de Vries, Morelstraat 76, die morgen haar 80^{ste} verjaardag hoopt te vieren.

Doet u mee?

De eerste collecte is bestemd voor **PKN Pastoraat**

Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van "gemeente zijn". PKN stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. Van harte bij u aanbevolen.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

