

# Zondag 28 november 2021

## 1<sup>e</sup> advent



### 1e Advent

Vandaag begint het nieuwe kerkelijk jaar met de 1e Advent. Advent is een tijd met een dubbel gezicht: inkeer en verwachting. De kleur paars is daarvan het symbool, zowel van de inkeer als van de verwachting.

Deze adventstijd zijn we met Lucas op weg naar Kerst. ... In het eerste hoofdstuk vertelt de evangelist van de aankondiging van de geboorte van twee kinderen en hoe de ouders daarop reageren. Nu zwijgt Maria nog, nu nog is Zacharias met stomheid geslagen, maar straks, dan zal een lofzang klinken uit hun mond. ...

voorganger: ds. A.J.P.W. van der Wal  
zang, lector: dhr. Barend van Zijll  
organist: dhr. Peter de Rijke

Woord van welkom

Aansteken van de 1e Adventskaars

Aanvangslied: **25: 1, 3**

Stil gebed, onze hulp en groet

Drempelgebed

Kyriëlied: **463:1 en 2 zangers, 6 allen, 7 zangers, 8 allen**

Gebed voor de opening van de Bijbel

Inleidend lied op de Schriftlezing: **464:1 zangers, 2 allen**

Lezing uit de Bijbel: **Lucas 1:5-25**

Zingen: **lied 439:1, 3**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **lied 442**

In memoriam Jakob Willem van Strien

Zingen: **lied 139:1**

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en  
gezamenlijk gebeden Onze Vader

Slotlied: **444:1 en 2 allen, 3 zangers, 4 en 5 allen**

Zegen, afgesloten door een gezamenlijk gezongen 'Amen'

## Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

### Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar mevrouw M.I. Wind-van Leeuwen, Weijerland 33, die vandaag haar 90<sup>ste</sup> verjaardag hoopt te vieren.

En naar de fam. Noordermeer-Eland, Blindeweg 6, die a.s. dinsdag hun 55-jarig huwelijksjubileum mogen vieren.

### Corona

*Voor de dienst in de Dorpskerk van 5 december moet u zich bij de scriba aanmelden tel. 401915 of [scribaat@welkomkerk-rockanje.nl](mailto:scribaat@welkomkerk-rockanje.nl)  
Er kunnen max. 25 personen aangemeld worden.*

### Helpt u mee?

De eerste collecte is bestemd voor **KIA: Moldavië**

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken voor werk, of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen daardoor het risico om uitgebuit te worden.

De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd.

Veel kinderen ervaren hier voor het eerst liefde en respect, iets wat ze de rest van hun leven meenemen. Steunt u dit project.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk

### Schoenendoosactie

Is uw schoenendoos al gevuld? U kunt deze nog inleveren bij de Welkomkerk. Zondag 5 december wordt de actie afgesloten in de Dorpskerk.

### Pakketzegels Plusmarkt.

Doet u weer mee met het sparen van de pakketzegels? Binnenkort staat er een doos in de hal, waar u uw overgebleven zegels in kunt doen. De diaconieën van de Welkomkerk en de Dorpskerk, zorgen er dan voor dat er weer pakketten bezorgd worden bij mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. De actie loopt tot half februari.

Alvast hartelijk bedankt.

## ZACHARIAS

*Er viel een stralend licht over het altaar heen:  
de engel zei hem wonderlijke dingen,  
maar Zacharias voelde zich alléén,  
want zijn verstard geloof kon niet meer zingen.*

*Hoe heeft hij het Elisabeth verteld?  
Hij moest de schrijfstift vaak terzijde leggen.  
De blijde boodschap die de engel had gemeld  
was veel te machtig om in woorden uit te leggen.*

*En hij moest zwijgen, vele maanden lang -  
Hij zag, dat in haar schoot het kind begon te groeien  
en in zijn hart groeide een lofgezing  
dat als een witte bloem zou openbloeien.*

*En toen het kind kwam, aarzelde hij niet  
maar heeft de naam "Johannes" opgeschreven,  
en van Gods Geest vervuld zong hij het lied  
van vreugde, van verlossing en van léven!*

*Uit: Wit als sneeuw  
Nel Benschop*