

Zondag 12 december 2021

3^e advent



In deze dienst zal het gaan over 'de vier dochters van God'. Dat is een eeuwenoude benaming van de vier deugden die genoemd worden in Psalm 85:11. Het zijn twee 'zachte' deugden (vrede en trouw) en twee 'scherpe' deugden (waarheid en recht). Ze liggen vaak met elkaar overhoop, maar als God bij de mensen komt wonen, zullen die vier dochters eindelijk met elkaar verzoend zijn.

voorganger: ds. P. van Veldhuizen, Hendrik Ido Ambacht
organist: dhr. Ron van Halen

Woord van welkom

Aanvangslied: **85 : 1, 4**

Stil gebed, onze hulp en groet

Inleidende woorden

Kyriëgebed

Glorialied: **304**

Gebed bij de opening van de Bijbel

1^e Schriftlezing: **Psalm 85**

Zingen: **lied 85a : 1, 4**

2^e Lezing: **Lucas 1: 39-45**

Zingen: **lied 442**

Verkondiging over **Psalm 85:11**

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **lied 767**

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: **444**

Zegen

Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar mevrouw H. Stolk-Borgers, Rialaan 27a, Oostvoorne, die a.s. dinsdag haar 80^{ste} verjaardag hoopt te vieren.

Helpt u mee?

de 1e collecte is vandaag voor: **KIA : Binnenlands diaconaat**

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst in een veilige woonomgeving. Steunt u deze kinderen.

de 2^e collecte is **voor het werk in de kerk**

U kunt uw bijdragen overmaken op de inmiddels bekende bankrekeningen.

Amnesty International.

Waar veel kleine mensen op veel plaatsen veel kleine dingen doen, verandert de wereld. (Afrikaans spreekwoord)

Vandaag staat de tafel van Amnesty International weer in de hal. U kunt kaarsen kopen en het geld in het mandje doen dat op de tafel staat.

Ook kunt u een brief meenemen met de naam en het adres van een gevangene, aan wie u een kaart (groet) kunt sturen. Doet u mee?



Pakketzegels Plusmarkt.

Doet u weer mee met het sparen van de pakketzegels? Binnenkort staat er een doos in de hal, waar u uw overgebleven zegels in kunt doen. De diaconieën van de Welkomkerk en de Dorpskerk, zorgen er dan voor dat er weer pakketten bezorgd worden bij mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. De actie loopt tot half februari. Alvast hartelijk bedankt.



'De deugden zijn schatten,

Diep van binnen:

Bij ieder van ons aanwezig.

Sommige zijn meteen zichtbaar,

Zijn een deel van ons karakter.

Andere deugden zetten we ook wel in,

Maar nog niet optimaal.

En sommige... liggen diep of zelfs heel diep,

Verborgen te wachten om gedolven te worden.

Als een diamantje,

Opgraven en dan de vlakjes slijpen.'

Annelies Wiersma