

# Zondag 8 mei 2022

## Viering Heilig Avondmaal



### **In het nieuwe Licht**

Er valt nieuw licht vandaag over het oude leven van de vissers Simon Petrus en Thomas. Pasen is een feest van leven dat door de dood heen breekt, van opstaan tegen de dood in. Het komt er op aan de dingen te leren zien in een nieuw perspectief, in een ander daglicht. Waar oude wegen dood lijken te lopen, leren leven van de verwondering, opnieuw geboren worden uit water en uit duisternis.

voorganger: ds. A.J.P.W. van der Wal  
organist: dhr. Ron van Halen

Woord van welkom

Aanvangslied: **psalm 66: 1, 3** (staande)

Drempelgebed

- V. O God, keer U naar ons toe  
G. EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL.  
V. Laat ons, o Heer, uw liefde zien  
G. EN GEEF ONS UW HEIL.  
V. O Heer, hoor ons gebed  
G. EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN.

(gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming

Glorialied: **154b: 1, 5m, 8, 9v, 10**

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing uit de Bijbel: **Johannes 21:1-14**

Zingen: **lied 643: 1a, 2vg, 5a, 8a**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: Zingend Geloven 5,47b:1, 3  
(op de melodie van 'De winter is vergangen')

1. Wie opstaat neemt het leven  
op goed vertrouwen aan.  
De kilte duurt maar even;  
wij moeten verdergaan.  
Van ver was Gij gekomen,  
ging weer van ons vandaan...  
Wij blijven van U dromen -  
wat hebt Gij ons gedaan?

3. Wie opstaat geeft het teken  
dat hij het heeft verstaan:  
het leven stroomt bij beken,  
uw geest breekt in ons baan.  
Van ver zijn wij gekomen,  
hoe ver zullen wij gaan?  
Dit ochtendlicht blijft stromen  
in wie zijn opgestaan.

- **Viering van de Maaltijd van de Heer:**
  - o Dankgebed en voorbeden
  - o Nodiging
  - o Inzettingswoorden
  - o Zingen: **lied 386: 1vg zingt voor, 1a, 2a**
  - o Vredegroet
  - o Onze Vader
  - o Gemeenschap van Brood en Wijn
  - o Zingen: **lied 386:3a**
  - o Slotgebed

Slotlied: **655: 1, 3, 5**

Zegen

\*\*\*\*\*

De eerste collecte is bestemd voor **KIA Noodhulp : Nigeria**

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Met de komst van vluchtelingen in de toch al arme gebieden, is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek en helpen hen bij het verwerken van hun trauma's.

De tweede collecte is bestemd **voor het werk in de kerk**

## Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

### Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Mw. M.L. Bruijn-van den Bosch, Grootenhoek, Hellevoetseachterweg 4, 3222 AA Hellevoetsluis.

### Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*

### Fietstassen

Zoals u weet wonen er inmiddels Oekraïense vluchtelingen in Rockanje.

Dankzij u kunnen zij gebruik maken van fietsen. Ze missen alleen nog een fietstas. Wanneer u er één over heeft, wilt u dit dan doorgeven aan de diaconie, dan zal die ervoor zorgen dat de tas bezorgd wordt.



### Dauwtrappen

Op Hemelvaartsdag gaan we weer "dauwtrappen" en vervolgens met elkaar ontbijten in de kerk.

Als u het leuk vindt, bent u van harte welkom. Graag willen we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen.

Wilt u zich daarom intekenlijsten die in de

opgeven via de hal liggen.

