

Zondag 12 juni 2022



Zondag Trinitatis

Op de zondag na Pinksteren sluiten we een lange feestelijke periode af. Het is het begin van de rustige zomertijd. Deze zondag heet Trinitatis, zondag drie-eenheid. God laat zich kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Vandaag lezen we het verhaal van de roeping van Mozes en het verwarrende gesprek van Nicodemus en Jezus in de nacht. Wat hebben deze verhalen ons vandaag te vertellen over de Eeuwige en over ons?

Ds. Antoinette van der Wel

voorganger: Mw. Ds. A.A. van der Wel, Berkel en Rodenrijs
organist: dhr. Ron van Halen

Woord van welkom

Aanvangslied: **304**

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Smeekgebed

Loflied: **305**

Gebed voor de opening van de Bijbel

1^e lezing uit de Bijbel: **Exodus 3, 1-6**

Zingen: **319**

2^e lezing: **Johannes 3, 1-16**

Zingen: **527**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **834**

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: **704**

Zegen

De eerste collecte is bestemd voor **Stichting “The Bridge” Oostvoorne**

“The Bridge” is een zeemanshuis in Oostvoorne. Zeevarenden van over de hele wereld komen tijdens hun (korte) verlof even aan in een rustige omgeving. Er zijn vrijwilligers om mee te praten, ze kunnen bellen met hun dierbaren thuis, of een wandeling maken.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**



Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan als steuntje in de rug naar de heer F.M. de Vlieger, Jupiterlaan 34.

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*



**Op de plaats waar ik was,
wanneer zocht ik U daar?
En U stond gewoon vóór me!
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden,
laat staan U!**

Aurelius Augustinus