

Zondag 26 juni 2022



Vrijheid

Vandaag willen we ons laten inspireren door woorden uit het vijfde hoofdstuk van Paulus' Brief aan de Galaten, over christelijke vrijheid en over de vruchten van de Geest, tegen het licht van de tien geboden en het grote gebod. ...

voorganger: ds. A.J.P.W. van der Wal
organist: dhr. Ron van Halen

Woord van welkom

Aanvangslied: **92:1, 2**

Stil gebed, onze hulp en groet

Vervolg aanvangslied: **92:3**

Kyriëgebed

Glorialied: **704**

Gebed voor de opening van de Bijbel

1^e (Schrift)lezing: **De tien geboden en het grote gebod als verwoord door Karel Eykman**

1. *Ik ben de God die jullie God is. Ik heb jullie vrij gemaakt toen jullie verdrukt werden. Zorg dan dat je vrij blijft, houd je aan Mij.*
2. *Denk niet dat je alles van Mij weet als je voor je zelf een vastomlijnd beeld van Mij gemaakt hebt.*
3. *Noem Mijn naam niet bij zaken waar Ik niet mee te maken wil hebben.*
4. *Op Mijn dag zal iedereen vrij zijn, dat moet je vieren. Laat elkaar dan ook vrij op Mijn dag.*
5. *Je vader en moeder horen bij je. Laat ze niet in de steek, dan leef je.*
6. *Leef zo dat moord niet nodig is.*
7. *Blijf trouw aan wie bij je hoort.*
8. *Houd niet voor jezelf wat ook van anderen is.*
9. *Praat niet zo over een ander dat je niet te vertrouwen bent.*
10. *Ga niet zo met een ander om, dat het je er alleen maar om gaat hetzelfde te krijgen wat die ander al heeft.*

Met andere woorden:

1. *Hou van God in je denken, doen en voelen en dan komt het er op aan.*
2. *Dat je houdt van de mensen met wie je te maken krijgt want zij zijn net als jij.*

Bron: Karel Eykman, Zo moet het kunnen, Den Haag (Voorhoeve)

Zingen: **Lied 310:1a, 2 vrouwen, 3 mannen, 4a, 5a**

2^e lezing: **Galaten 5:1, 13-14, 22-25**

Zingen: **lied 841:1, 2**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **lied 969:1a, 2 mannen, 3 vrouwen, 4a**

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: **871**

Zegen

De eerste collecte is bestemd voor **Binnenlands diaconaat**

Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn en van wie een deel een veilige plek in Nederland zoekt. Ook al hebben deze mensen geen goede papieren om hier te blijven, ze worden opgevangen in kerken waar ze geholpen worden met advies en dagbesteding.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**



Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar de fam. Stolk-Borgers, Rialaan 27a, Oostvoorne, die afgelopen woensdag hun 55-jarig huwelijksjubileum mochten vieren.

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*

