

Zondag 4 september 2022



***‘Tussen de liefde en de leegte’***

voorganger: drs S.de Jong-Rijke Rockanje  
organist: dhr. Peter de Rijke

Woord van welkom

Aanvangslied: **Psalm 31: 1, 6 & 8** (staande)

1. Ik schuil bij U met al mijn zorgen.

O HEER, beschaam mij niet,

U die steeds redding biedt.

Bij U, mijn rots, ben ik geborgen.

U zult mij zorgzaam leiden,

Van dreiging mij bevrijden.

6. Op U, mijn HEER, blijf ik vertrouwen.

Ik zeg: U bent mijn God,

in uw hand ligt mijn lot.

Laat niet de vijand mij benauwen.

Verlicht mij op mijn wegen,

red mij, geef mij uw zegen.

8. Hoe groot is, HEER, wat U zult geven

aan wie bij U als kind

zijn troost en toevlucht vindt.

Bij U geborgen is zijn leven.

Bij U vindt hij ontferming.

Uw tent geeft hem bescherming.

Aansteken Paaskaars

Zingen: **lied 601**

Stil gebed, votum en groet

Klein Gloria : **Lied 195**

Kyrëgebed

Lied: **U bent mijn schuilplaats Heer** (opwekking 176)

## **Lezing uit Jeremia 17**

De Heer zegt: Als iemand niet meer op Mij vertrouwt maar op mensen of op zichzelf, dan is hij verloren. Het kan het slecht met hem aflopen. Hij lijkt op een struik in de woestijn. Hij merkt het niet als er iets goeds gebeurt. Hij staat daar maar, op droge woestijngrond, in een onbewoond en onvruchtbaar land. Maar als iemand op Mij vertrouwt, zal Ik goed voor hem zijn. Met hem zal het goed gaan. Hij lijkt op een boom die langs het water is geplant. Zijn wortels groeien tot aan de beek. Hij merkt de hitte niet eens. Zijn bladeren blijven altijd fris en groen. Als er een jaar geen regen valt, maakt hij zich geen zorgen. Er groeien altijd vruchten aan hem. Wie kan werkelijk weten wat er diep in zijn hart is? Ik, de Heer, weet wat er in het hart van een mens is. Ik ken ieders diepst verborgen gedachten. *Jeremia zegt:* "Genees mij, Heer, dan zal ik weer gezond zijn. Help mij, dan zal ik gered zijn. U prijs ik. De mensen zeggen tegen me: 'Nou, wanneer gaat het gebeuren wat de Heer tegen je heeft gezegd? Komt er nog wat van?'

Lied: **Ik blijf mijn hele leven reizen Stef Bos**

Overdenking

Lied: **Een toekomst vol van hoop**

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en "Onze Vader".

Slotlied: **Zegen mij** (opwekking 710)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;  
Ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij

Als de bron van leven,  
Die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen  
Hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen  
Om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede  
Zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend  
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen, afgesloten door een gezongen Amen

## Collecten

De eerste collecte is bestemd voor: **KIA: Myanmar**

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind, of gehandicapte volwassenen, zijn extra kwetsbaar. Ze behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra medische kosten. KIA ondersteunt deze gezinnen met zorg en traint lokale kerken hoe zij deze mensen met een beperking, een volwaardige plek kunnen bieden.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**



## Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

### Bloemen

De bloemen gaan met een beterschapswens naar Jolanda van Diggelen, Saturnusstraat 15 en worden al weggebracht.

### Viering

Volgende week 11 september hoopt voor te gaan Ds. H.M.Habekotté uit Vlaardingen

### Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom.

### Maaltijd 16 september

Op vrijdag 16 september a.s. hopen we weer een gezellige en lekkere maaltijd te houden in de kerk. Het thema is "Indonesisch".

U bent allen van harte welkom en kunt uw naam vermelden op de intekenlijsten in de hal van de kerk.

Of bellen naar Martha Boller 0181-401643

### Jeugddag

Op zaterdag 10 september houden wij in samenwerking met de Dorpskerk een jeugddag. Deze dag zullen we luisteren naar een bijbelverhaal, leuke liedjes zingen een leuke knutsel maken en diverse oudhollandse spelletjes.

Het Thema van dit jaar: **Echt wel!!!**

Wij starten 10 september om 10.00 uur, tot 14.00 uur. De deur van de Dorpskerk is open vanaf 9.30 uur.

Eten en drinken wordt verzorgd.

Deze dag is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Iedereen is welkom.

Entree is gratis.

