

Zondag 18 september 2022



Geloven is horen en doen

Op de startzondag lazen we het verhaal van Marta en Maria: eerst horen, dan doen. Vandaag laten we het verhaal van de Barmhartige Samaritaan tot ons spreken. Uit het horen volgt het doen.

voorganger: ds. Peterjan van der Wal
organist: mevr. Liene Madern-Stradina
m.m.v. Atelma van Strien – de Leeuw van Weenen, piano
Katincka van de Velde – Hermans, zang

Woord van welkom

Aanvangslied: **Psalm 84: 1 & 2**

Stil gebed, onze hulp en groet

Vervolg aanvangslied: **Psalm 84: 6**

Gebed om ontferming

Glorialied: **Lied 304**

Gebed bij de opening van het de Bijbel

1^e Schriftlezing: **Deutronomium 30: 11-14**

Zingen: **Lied 316:1a, 2m, 3v & 4a**

2^e Schriftlezing: **Lucas 10: 25-37**

Zingen: **Lied 838 1, 2 & 3**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **Lied 344**

Viering van de Maaltijd van de Heer:

- Dankgebed en voorbeden
- Nodiging
- Muziek en zang: Ave Verum Corpus
- Tafelgebed
- Onze Vader
- Vredegroet
- Gemeenschap van Brood en Wijn
- Dankzegging

Slotlied: **Lied 425**

Zegen

De eerste collecte is bestemd voor **Zending: KIA: Syrië**

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel kerken vernield. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven.

Daarom helpt KIA bij het opbouwen van kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk- het hart van de christelijke gemeenschap- betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan als een steuntje in de rug naar Anton Havelaar
Saturnusstraat 5

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de
hal. Weet u welkom.

