

Zondag 14 mei 2023



We leven tussen Pasen en Hemelvaart en Pinksteren in. De leerlingen zijn teruggekeerd naar Galilea en weten niet goed wat ze nu moeten gaan doen.

Ze besluiten maar om te gaan doen waar ze goed in zijn: vissen. Maar ze zouden toch geen gewone vissers, maar vissers van mensen worden?

voorganger: ds. H.J. Ketelaar, Etten-Leur
organist: dhr. Ron van Halen

Woord van welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: **216: 1, 2 en 3**

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Smeekegebed

Loflied: **305: 1, 2 en 3**

Gebed voor de opening van de Bijbel

Lezing uit de Bijbel: **Johannes 21: 1-14**

Zingen: **lied 644: 1, 2, 3, 4 en 5**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **lied 659: 1, 2, 3, 4, 5 en 6**

De eerste collecte is bestemd voor **KIA: Binnenlands diaconaat:
Kerk-zijn met en voor elkaar**

Als kerken diaconaal betrokken zijn bij hun omgeving, dan verandert er
wat. KIA ondersteunt kerken bij hun taak, om van betekenis te zijn voor
mensen die leven in armoede of eenzaamheid. Zo ontstaat er
onderlinge verbinding.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: **653: 2 en 7**

Zegen



Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar de fam. van Dijk-Hazeu, Lodderlandsedijk 38 die a.s. dinsdag hun 60-jarig huwelijksfeest hopen te vieren.

Ook gaat een feestelijk boeket naar mw. M.T. Boller-van Vondel, De Ruy 50, Oostvoorne voor haar 85^e verjaardag op dinsdag a.s.

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*

Hemelvaartsdag 18 mei

Wanneer u mee wilt doen met de (dauwtrap)wandeling en/of het ontbijt, kunt u zich opgeven via de intekenlijsten die op de tafel in de hal liggen.

Voedselbank

Tot Pinksteren verzamelen we producten voor de Voedselbank. Iedere zondag zijn we verrast met de inhoud van de mand die op de tafel in de hal van der kerk staat. Heeft u nog geen producten meegenomen dan kan het nog steeds.

Maakt u liever een bijdrage over? De rekening van de diaconie is NL15INGB 0003 726 684. Hartelijk dank, de diaconie.

