

Zondag 3 september 2023



Bij de dienst

De zanggroep Cantare is dit weekend weer in Rockanje en zal een mooie bijdrage leveren aan deze dienst. Natuurlijk wordt u allemaal van harte uitgenodigd om mee te zingen!

We lezen vanmorgen een van de wonderverhalen uit het Marcus evangelie. Het wonder dat op het eerste gezicht mislukte. Het gaat over kijken en zien.

voorganger: mw. C.E. Bakker, Sommelsdijk
organist: dhr. Wim Vochteloos
m.m.v. zanggroep Cantare

Cantare: Lied Welkom

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waar in wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen,
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand zich inperken laat.

Woord van welkom door dienstdoende ouderling

Aanvangslied: **Psalm 92: 1 en 2**

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Zingen: **lied 1005: 1 en 2**

Smeekgebed

Loflied: **304**

Cantare: All things bright and beautiful (John Rutter)

Alle heldere en mooie dingen, alle wezens groot en klein, alle wijze en wonderbaarlijke dingen. De God heeft ze allemaal gemaakt. Elk bloemetje dat opengaat, elk vogeltje dat zingt. Hij maakte hun gloeiende kleuren en Hij maakte hun kleine vleugels..

De paarsgekleurde bergen, de stromende rivier, de zonsondergang en de ochtend,, de koude wind in de winter en de aangename zomerzon. Het rijpe fruit in de tuin, Hij maakte het allemaal. Hij gaf ons ogen om ze te zien en lippen zodat we zouden kunnen vertellen hoe groot God is die alles goed heeft gemaakt.

Gebed voor de opening van de Bijbel

1^e lezing uit de Bijbel: **Zacharia 8: 4 – 8 en 20 – 23**

Zingen: **Een land om van te dromen**

1 en refrein: Cantare

Zeg nooit: “Onze wereld is gebroken en de mens tot weinig goeds in staat”.

Zeg nooit: ‘niemand kan op vrede hopen, alles gaat nu eenmaal als het gaat.’”

*Refrein: Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen met tranen in de ogen:
“Lieve God, we zijn er, eindelijk vrij!”*

2: Cantare Refrein: allen

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
dat een mens niet zonder bedding kan.

Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.

Refrein

3, 4 en refreinen: allen

Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier, die ons bevrijdt.

Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten.
Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.

Refrein

Zeg nooit dat het godvergeten lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet're tijden.
Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan.
Refrein

2^e Lezing: **Marcus 8: 22 – 26**

Zingen: **Het Woord, het goede Woord van God (Lied 757 Zing Jubilate)**

1 en 2: Cantare

Het woord, het goede woord van God,
dat licht geeft aan de blinden
en dove mensen horen doet:
waar is dat woord te vinden?

REFREIN



Waar goed-heid heerst in ons be - staan
is God niet ver van ons van - daan.

Het wordt ons in de mond gelegd,
weerklinkt in alle talen
in woorden uit het goede boek
die van Gods trouw verhalen.

Refrein

3, 4 en 5: allen



3. Het is een mens van goe - de wil
die die - naar is ge - wor - den
van ar - men en ver - ne - der - den:
het woord is vlees ge - wor - den.

Refrein



4. Het woord is mid - den on - der ons
in men - sen van ver - ge - ving,
vol lief - de en barm - har - tig - heid:
daar kiest het zich een wo - ning.

Refrein



5. Het is een licht op on - ze weg,
mu - ziek voor on - ze o - ren;
het woord, het goe - de woord van God
is o - ver - al te ho - ren.

Refrein

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **Wil je opstaan en Mij volgen (Lied 386 Hemelhoog)**

1: Cantare

Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam?

Wil je dienen in het verborgen, zonder roem of faam?

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

2 en 3: allen



2. Wil je gaan op nieu-we we-gen, steil en on - ge - wis?
Wil je zijn tot hoed' en ze-gen voor wie vreemd' - ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is ver - ward?
Hoor je't klop-pen van mijn hart in jou en jij in Mij?



3. Wil je gids zijn voor de blin-de die je smeekt: "Help mij!:
Wil je vech-ten voor een kind, ge - van-gen en on - vrij?
Zie je in ont - fer-ming aan, ie-der die al - leen moet gaan,
op-dat groei-e mijn be - staan in jou en jij in Mij?

4: Cantare

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei?
Wil je luisteren als Ik zeg: "Een koningskind ben jij?"
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5: allen



5. Heer van lief-de en van licht, ver - vul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U ge - richt en maak mij on - be - vreesd.
Dat ik in uw voet-spoor ga, uw ont - fer-ming ach-ter - na
en met lijf en ziel be - sta in U en Gij in mij.

De eerste collecte is bestemd voor **KIA Werelddiaconaat: Israël**
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Mensenrechtenorganisatie 'Rabbis for Human Rights' leert jonge Israëli's - voor hun verplichte diensttijd begint - welke plek mensenrechten in het jodendom heeft. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdgenoten zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: **423**

Zegen

Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar Cees en Gerda Ouwehand-Noort, Briggemandreef 244, die gisteren hun 60-jarig huwelijksfeest mochten vieren.

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*

MAALTIJD15 september Tafel van Verbinding

Op vrijdag 15 september a.s. hopen we weer een gezellige en lekkere maaltijd te houden in de kerk. Deze keer hebben we een Indonesische rijsttafel op het menu staan. De kosten voor de maaltijd bedraagt € 8,00. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom voor een drankje, de kosten daarvan zijn niet in de prijs inbegrepen en om 18.00 uur gaan we aan tafel.

De intekenlijsten liggen klaar in de hal.

Het goede doel van deze avond is 'Stichting Still'.

Heeft u nog vragen? Stel deze aan Martha Boller tel. 0616565720.

