

Zondag 24 september 2023

1e zondag van de herfst



Staphanie Pogue, Jonah in the Whale, 1972

We lezen uit het boek Jona uit het derde en vierde hoofdstuk.

Het Bijbelboek Jona is rond 400 v Chr. geschreven en een novelle, een verhaal dat rijk is aan symboliek met een diepe boodschap. God is genadig en niemand kan Hem ontvluchten. Jona heeft wellicht nooit bestaan, maar wordt gerekend tot de 12 kleine profeten. Er staat geen orakels in dit boek, maar er wordt een verhaal vertelt.

Jona moet naar de verdorven stad Ninevé, buitenland en de vernietigers van het tien stammenrijk Israël, een godloze stad. Jona gaat echter niet naar Ninevé, hij gaat naar Tarsis en weigert dus dienst. Maar ja dan kom je terecht in de nacht en de dood. Hij daalt af in de buik van een schip. Hij valt in een diepe slaap, terwijl over de wereld een grote storm uitbreekt en Jona, op eigen verzoek, overboord wordt gegooid. Een grote vis slokt hem op als ware hij in de onderwereld. Hij ziet de dood in de ogen, maar op zijn gebed spuwt de vis hem uit op het droge en gaat hij toch in Ninevé aan de slag.

Zijn boodschap is kort en goed: jullie gaan er aan! Nog veertig dagen en deze stad wordt omgekeerd. Jona gaat niet eens de hele stad door. Na de donderpreek gaat hij buiten de stad zitten om te kijken naar de ondergang van de stad.

Op de plaats waar hij zit groeit een boom om hem van schaduw te voorzien. Veertig dagen wacht hij, maar er gebeurt niets,. integendeel, de bewoners doen boete, zij bekeren zich. En God krijgt spijt van zijn plan om Ninevé te vernietigen. Jona is ziedend. Ik had het wel gedacht, bidt hij, U hebt altijd berouw over onheil.

Dan leert God Jona een les. Met humor wordt vertelt hoe de wonderboom verdort en de zon is onbarmhartig. Jona boos. En dan zegt God: u bent begaan met die wonderboom, zou ik dan niet begaan zijn met Ninevé, die grote stad? Zo eindigt het verhaal met een open vraag, een even open vraag als in Matteüs 20 voor de werkers van het eerste en het elfde uur!

voorganger: ds. H. Gijsen, Sliedrecht
organist: dhr. Ron van Halen

Woord van welkom door dienstdoende ouderling

Aanvangslied: **Psalm 86: 1 en 7**

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Smeekegebed

Loflied: **305**

Gebed voor de opening van de Bijbel

1^e lezing uit de Bijbel: **Jona 3: 3 - 4: 11**

Zingen: **lied 178: 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14 en 15**

2^e lezing: **Matteus 20: 1-16**

Zingen: **lied 991: 1, 5, 6 en 7**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **lied 155: 1, 2, 5, 8 en 9**

De eerste collecte is bestemd voor **Zending: Syrië**

Afgelopen week was het Vredesweek. Daarom collecteren we voor Syrië.

Kerk als plek van hoop en herstel.

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang. De kerk is letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Met een speciaal herstelfonds helpt 'Kerk in Actie' kerken weer op te bouwen.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: **990: 1, 4, 5 en 6**

Zegen



Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan als blijk van meeleven naar mevrouw M.I. Wind-van Leeuwen, Weyerland 33, het andere boeket gaat met een hartelijke felicitatie naar de heer H.C.L. Noordermeer, Korteweg 27, die afgelopen vrijdag zijn 85^{ste} verjaardag mocht vieren.

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*