

# Zondag 7 mei 2023

## Zondag Cantate: Zingt!

Zingt den Heer een nieuw gezang. Zingen voor God de Heer, dat doen we dan ook vanmorgen met hart en ziel. Daarnaast lezen we uit het evangelie van Johannes. Daar horen we hoe Jezus zijn leerlingen voorbereidt op het naderende afscheid en hen aanmoedigt: Je kunt het zelf! Jullie zullen het leven dat ik voordeed, zelf moeten leiden. Maar je staat er niet alleen voor. Je wordt daarbij geholpen door de Geest van God. Zingend komen we twijfel en ongeloof te boven.



voorganger: ds. A.J.P.W. van der Wal  
organist: dhr. Ron van Halen  
m.m.v. Atelma van Strien – de Leeuw van Weenen, piano  
Katincka van de Velde – Hermans, zang

Woord van welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: **Psalm 98:1, 3 (staande)**

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest  
als in den beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Gebed om ontferming, besloten met:  
Zo bidden wij tesamen:

HEER, ONTFERM U!  
CHRISTUS, ONTFERM U!  
HEER, ONTFERM U!

Gloriazang: How beautiful are the feet (G.F. Händel)

*How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and  
bring glad tidings of good things, naar Jesaja 52:7, waar staat  
geschreven:*

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesnelde,  
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt  
en tegen Sion zegt: 'Je God is koning!'

Gebed voor de opening van de Bijbel

1<sup>e</sup> lezing uit de Bijbel: **Johannes 13:31-14:3**

Zingen: **Lied 653:1, 6**

2<sup>e</sup> lezing: **1 Johannes 3:18-24**

Zingen: **Lied 656:1, 3**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **Lied 838:1a, 2m, 3v, 4a**

In Memoriam

Zingen: **Lied 23b:1, 2, 5**

Gebeden

Aankondiging van de collecten

De eerste collecte is bestemd voor: **KIA: Noodhulp Oekraïne, kerk voor de samenleving**

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne en de grootschalige oorlog is het land dubbel getroffen. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Lokale gemeenschappen, ondersteund door de kerken, maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

Slotlied: **657:1a, 2v, 3m, 4a**

Zegen

**Wilhelmus vs. 1 en 6**



## Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

### Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar mevrouw M.J.J. Engels-Nieman, Slagveld 37, 3231 AP Brielle, die a.s. woensdag haar 90<sup>ste</sup> verjaardag hoopt te vieren.

Verder gaat er een boeket naar de fam. Langendoen-Brouwer, Lindenhorst 3, als felicitatie dat zij beiden benoemd zijn als lid in de orde van Oranje Nassau.

### Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*

### Hemelvaartsdag 18 mei

Wanneer u mee wilt doen met de (dauwtrap)wandeling en/of het ontbijt, kunt u zich opgeven via de intekenlijsten die op de tafel in de hal liggen.

### Voedselbank

Tot Pinksteren verzamelen we producten voor de Voedselbank. Iedere zondag zijn we verrast met de inhoud van de mand die op de tafel in de hal van der kerk staat. Heeft u nog geen producten meegenomen dan kan het nog steeds.

Maakt u liever een bijdrage over? De rekening van de diaconie is NL15INGB 0003 726 684. Hartelijk dank de diaconie.



**SAMEN**  
VOOR DE  
VOEDSELBANK